

Op zondag 1 April, eerste paasdag vertrekken we voor de eerste etappe van ons grote avontuur. Na een heerlijk paasontbijt met Elwin en Finn is het zover. De tassen ingepakt vertrekken we met lichte regen in de hoop dat het bij Pieterburen altijd droog waait.



13.17 uur start.

Het officiële startpunt en ja hoor de zon begint te schijnen. We zijn niet de enige wandelaars op deze verder koude dag.

Onze eerste stop is in Eenrum, de eerste kilometers zitten er op en met de paasmarkt in Eenrum zijn er aardig wat mensen op de been. Gezellig! We kiezen het plaatselijke café / snackbar uit om wat fris te drinken.

We lopen door naar Winsum, dit stuk is langer en de zon gaat achter de wolken. Ook in Winsum is weer volop bedrijvigheid, live muziek bij de molen en in een café geeft de nodige afleiding. Wij drinken heerlijke thee met verse munt en muntgelei bij café 'de Gouden Karper'. We kunnen er weer tegen. De eerste etappe zit er op maar we lopen vandaag nog een stukje van etappe 2.

HET OFFICIËLE STARTPUNT IN PIETERBUREN



VERTREK UIT ANDIJK – ZEEHONDENCRÈCHE – OFFICIEEL STARTPUNT – CAFÉ EENRUM – WINSUM GEHAALD!

